



Noorderlicht Academie

Fonoforese & Esoterische Opleidingen

Geeft de opleiding voldoende ruimte voor afwijkende standpunten/meningen en wat vind je hiervan?

- JA. Noodzakelijk als je het persoonlijke centraal stelt. Dan kom je altijd andere meningen, ideeën en opvattingen tegen.
- Ja zeker! Dat is een van de redenen dat ik voor het Noorderlicht centrum gekozen heb, omdat er ruimte is voor ieders mening vanuit respect.
- Ja, mensen mogen hun eigen mening/visie/ervaring hebben en dat is een bevrijding en verademing voor mij.
- Iedereen kan en mag zichzelf zijn, zonder vooroordeel. Hierdoor voel je je veilig, gehoord en gezien als persoon.
- De docente geeft hier zeker ruimte voor, maar de opleiding zelf niet perse. Het is een specifieke wijze waarop naar het leven en de wereld wordt gekeken, en dat kan niet altijd aansluiten. Maar zoals eerder benoemd, geeft de docente de ruimte om ergens in te geloven of niet en blijft hierin respectvol.
- De opleiding en de docent geven deze ruimte absoluut. Juist door ook naar andere standpunten/overtuigingen te kijken leer ik als individu (en wij als groep ook). De docent is nieuwsgierig.
- Ja. Ik mag zeggen wat ik vind, voel en/of ervaar. Er is geen goed of fout. Er is openheid en ruimte voor discussie, waarbij iedereen zijn/haar mening mag geven en daarbij in zijn/haar waarde wordt gelaten.
- Zeker weten. Ik mag en kan helemaal mezelf zijn.
- Ja, iedereen's eigen mening wordt gerespecteerd. Ook als je een dag liever kijkt dan oefent wordt hier alle ruimte voor gegeven.
- Zeker wel, dat vind ik ook belangrijk. Iedereen ervaart dingen vanuit zijn eigen gezichtspunt en om dit met elkaar te kunnen delen en eventueel het anders te kunnen zien, daar is respect hebben voor elkaar belangrijk. Zolang je de ander in zijn/haar waarde laat is er ruimte voor een andere mening en die ruimte is zeker aanwezig.

Standpunt docent Noor: "Het is voor mij uitermate belangrijk dat iedereen vrij is. Ieder mens is uniek en pas wanneer jouw eigen uniciteit er mag zijn kom jij de wereld datgene brengen waar de wereld behoefte aan heeft. Als docent zelf heb ik wel een duidelijke visie en missie en dit spreekt door de lesstof, de keuze van de onderwerpen en mijn zijn heen. Dat is waar ik voor gekomen ben.