

## Heilige Meester Aegidius

In 2010 was ik op zoek naar een geschikt pand voor wonen en werken. Ik wilde graag in de omgeving Utrecht en Amersfoort blijven doch de makelaar had het steeds over een oude Parochiewoning in Apeldoorn. Na veel opzijschuiven van zijn advies om daar te gaan kijken, besloot ik toch te gaan.

Ik kwam binnen in het oude pand met prachtig glas in lood ramen. De huiswezens fluisterden als echte huiselfen in de verschillende hoeken en kamers. Ik verstond hen wel maar sloeg er geen acht op. Ik hoorde hen praten tegen hun 'Meester'.

Uiteindelijk tekende ik het huurcontract voor maximaal drie jaar. Ik begreep van de fluisterende wezentjes dat ik per 1 september in het huis mijn intrek moest nemen. Op 1 september stonden alle dozen in het pand en maakte mijn zoon en ik ons bed op de grond op.

In de stilte van de nacht voor het slapen gaan sprak ik voor het eerst met deze groep huiswezens. Ik was wat onbeholpen en vroeg hen hoe ik hen mocht noemen. De Meester trad naar voren en sprak luid en duidelijk: "Meester Aegidius tot uw dienst". Sindsdien had ik regelmatig met Meester Aegidius kleine korte gesprekjes over het huis, de energie en wat er op deze plek op aarde wilde worden en zijn. Uiteindelijk heeft Meester Aegidius mij ook geholpen aan het huis in Geldrop. Hij vertelde mij vooraf ook de naam van de huismeester van het pand in Geldrop, Heilige Antonius. Ik kende de Heilige Antonius eigenlijk alleen bij situaties wanneer je iets kwijt bent en dit graag terug wilt vinden.

Heilige Aegidius is de patroonheilige van eenzamen, jagers en boogschutters, zieken en bedelaars. Hij wordt aangeropen bij ziekten als kanker, epilepsie, besmettelijke ziekten, storm, droogte en brandgevaar, angst en ongelukken, chronische infectie, lepra, pest, onvruchtbaarheid; bovendien bij geestelijke nood, schaamte en verlatenheid.

1 september 720 stierf abt Aegidius in zijn klooster in de Provence. Het klooster ligt op een van de vele pelgrimsroutes naar Santiago de Compostella.

Ik heb in Apeldoorn de Christusenergie opleiding ontvangen en in die zelfde tijd herstelde ik van borstkanker met dank aan Meester Aegidius. Ik ontving de opdracht om de opleiding Christusenergie Healer te ontwikkelen van Joshua/Christus.

Later kwam ik de volgende tekst op internet tegen: 1 september, Jozua: Hebreeuws `Jahweh. De Griekse vorm is Jesus (Jesoës). Er is een plant die verbonden is met de Heilige Aegidius, dit is Hemelsleutel, Sedum Telephium. Het dier, verbonden met Aegidius is een Hinde (Eilid). De betekenis van de Hinde is: Eilid brengt ons de tederheid en gratie. Je kunt een hogere graad van subtiliteit, raffinement en elegantie bereiken, in de meest positieve zin van deze begrippen. Herten, en vooral de witte hinde, roepen ons toe vanuit de Andere Wereld, uit het feeënrijk, en nodigen ons uit verder te kijken dan het materiële, verder dan de oppervlakte van het leven, naar de kern der dingen, naar het rijk der oorzaken en niet naar het rijk van de gevolgen. Roerloos in het licht van de zon of de maan, nodigt Eilid ons uit de Andere wereld te onderzoeken, de wereld van de spirituele dimensies in het leven. (De tekst van de Hinde komt van <http://online-orakels.nl/orakelkaarten/dieren-orakel/de-hinde>)